

Welkom in 2040

Samen in het dorpshart

Thuis in het dorp

Groen dat verbindt

Ontdekken en ontmoeten in het Poelbos

Op weg naar Goes

Klik om naar rechts door het panorama te navigeren

Welkom in Wolphaartsdijk + Oud-Sabbinge! Vroeger waren wij een eiland. Nu zijn we twee dorpen met een sterk eigen karakter. We hebben energie, we ondernemen en we zorgen voor elkaar.

Welkom op ons dorpsplein! Het dorps huis heeft een gezellig terrasje in de zon, en je loopt zo van het plein het park in. Er zijn wat nieuwe winkeltjes bijgekomen en overal is het gezellig druk. Kinderen spelen vrij rond terwijl burens en toeristen elkaar ontmoeten.

Wanneer ik ons dorp binnenkom, ben ik altijd trots. Het ziet er uitnodigend en verzorgd uit.

Toeristen stappen zo op de fiets voor een snelle boodschap bij de supermarkt of voor een drankje op het terras.

Dankzij het nieuwe bedrijventerreintje kunnen ondernemers nu in het dorp blijven. Dat versterkt de dorpsgemeenschap en houdt de bedrijvigheid dichtbij huis.

Jongeren kunnen hier een huis vinden en ouderen stromen door. Er wordt hier echt gewoond: geen vakantiehuizen, maar burens die elkaar kennen. Dat houdt het dorp levendig en helpt om de voorzieningen in stand te houden.

Sinds de route naar het Veerse Meer via het Nazareth is verbeterd, wandel ik graag door de polders naar de haven toe.

Dankzij het nieuwe pad tussen de Veerweg en het Nazareth kun je nu een echt 'ronde dorp' lopen.

Klik om te navigeren

De dorpskern is rustig en veilig. De route om het dorp heen is verbeterd en aantrekkelijker gemaakt. Tussen deze wegen in bouwen we woningen voor jonge gezinnen en ouderen.

Langs de Veerweg kun je nu fijn en veilig wandelen en fietsen. Zo kunnen kinderen en dorpsbewoners makkelijk naar het Veerse Meer, en komen toeristen op de fiets naar het dorp voor een boodschap of een terrasje. Dat maakt het dorp levendiger en verbindt het met het Veerse Meer!

In Oud-Sabbinge woon ik heerlijk rustig.

Na school fietsen we naar de Meerkoet. Het strand is helemaal opgeknapt! We huren een strandbedje en halen wat te drinken. Heerlijk plekje om te chillen! Soms gaan we met onze ouders zeilen.

Klik om te navigeren

Door de versterkte samenwerking met de toeristische ondernemers sluit het toerisme nu eindelijk aan bij ons dorpsleven. De vakantiehuizen zijn in dezelfde kleuren en met dezelfde daken gebouwd als bij ons. Onze kinderen mogen tegenwoordig ook zwemmen op het vakantiepark!

Er zijn wat leuke horecazaken bijgekomen, zowel in het dorp als bij het Veerse Meer. Daar maken we zelf graag gebruik van, en ook toeristen weten ze goed te vinden.

Kinderen spelen op het strand, jongeren springen vanaf de vlonder en wij picknicken met vrienden. Het meer is er voor iedereen.

We krijgen in de haven ook bezoekers die met het pontje uit Kortgene komen. Dat biedt een mooie kans om de kleinschalige recreatie aan het Veerse Meer verder te versterken.

Je kunt nu ook overnachten in de haven!

Hier komen zowel bewoners als toeristen met hun zeilboot aan. Het is heerlijk om vanaf een bankje naar de boten te kijken en de sfeer op de haven te voelen.

VEERSE MEER

Klik om te navigeren

Welkom in 2040



Welkom in Wolphaartsdijk + Oud-Sabbinge! Vroeger waren wij een eiland. Nu zijn we twee dorpen met een sterk eigen karakter. We hebben energie, we ondernemen en we zorgen voor elkaar.

Welkom op ons dorpsplein! Het dorpshuis heeft een gezellig terrasje in de zon, en je loopt zo van het plein het park in. Er zijn wat nieuwe winkeltjes bijgekomen en overal is het gezellig druk. Kinderen spelen vrij rond terwijl buren en toeristen elkaar ontmoeten.

HERBERG DE GRIFFIOEN

Wanneer ik ons dorp binnenkom, ben ik altijd trots. Het ziet er uitnodigend en verzorgd uit.

Toeristen stappen zo op de fiets voor een snelle boodschap bij de supermarkt of voor een drankje op het terras.

Samen in het dorpshart



Dankzij het nieuwe bedrijventerreintje kunnen ondernemers nu in het dorp blijven. Dat versterkt de dorpsgemeenschap en houdt de bedrijvigheid dichtbij huis.

Jongeren kunnen hier een huis vinden en ouderen stromen door. Er wordt hier echt gewoond: geen vakantiehuisen, maar burens die elkaar kennen. Dat houdt het dorp levendig en helpt om de voorzieningen in stand te houden.

BOON'S DAGMARKT

Thuis in het dorp



De dorpskern is rustig en veilig. De route om het dorp heen is verbeterd en aantrekkelijker gemaakt. Tussen deze wegen in bouwen we woningen voor jonge gezinnen en ouderen.



VEERWEG

Dankzij het nieuwe pad tussen de Veerweg en het Nazareth kun je nu een echt 'rondje dorp' lopen.

Sinds de route naar het Veerse Meer via het Nazareth is verbeterd, wandel ik graag door de polders naar de haven toe.



Groen dat verbindt



OUD-SABBINGE

Na school fietsen we naar de Meerkoet. Het strand is helemaal opgeknapt! We huren een strandbedje en halen wat te drinken. Heerlijk plekje om te chillen! Soms gaan we met onze ouders zeilen.

In Oud-Sabbinge woon ik heerlijk rustig.

VEERWEG

AARDEBOLLEWEG

NAZARETH

Langs de Veerweg kun je nu fijn en veilig wandelen en fietsen. Zo kunnen kinderen en dorpsbewoners makkelijk naar het Veerse Meer, en komen toeristen op de fiets naar het dorp voor een boodschap of een terrasje. Dat maakt het dorp levendiger en verbindt het met het Veerse Meer!

Ontdekken en ontmoeten in het Poelbos



Kinderen spelen op het strand, jongeren springen vanaf de vlonder en wij picknicken met vrienden. Het meer is er voor iedereen.



DE MEERKOET



Door de versterkte samenwerking met de toeristische ondernemers sluit het toerisme nu eindelijk aan bij ons dorpsleven. De vakantiehuisjes zijn in dezelfde kleuren en met dezelfde daken gebouwd als bij ons. Onze kinderen mogen tegenwoordig ook zwemmen op het vakantiepark!



Er zijn wat leuke horecazaken bijgekomen, zowel in het dorp als bij het Veerse Meer. Daar maken we zelf graag gebruik van, en ook toeristen weten ze goed te vinden.

Op weg naar Goes

We krijgen in de haven ook bezoekers die met het pontje uit Kortgene komen. Dat biedt een mooie kans om de kleinschalige recreatie aan het Veerse Meer verder te versterken.

VEERSE MEER



Je kunt nu ook overnachten in de haven!

Hier komen zowel bewoners als toeristen met hun zeilboot aan. Het is heerlijk om vanaf een bankje naar de boten te kijken en de sfeer op de haven te voelen.